



Oude boten mooi maken

tekst & foto's Henry E. Neeter

Als je begint om je eigen zeilboot op te knappen en daarbij slaat een vonk over die je doet besluiten om er je beroep van te maken dan ontstaat al gauw de behoefte aan wat meer professionele kennis. Dus volgen cursussen in scheepstimmerwerk, houtbewerking, lakken en voor je het weet staat er een bedrijf midden in Zeeland dat zich aan het ontwikkelen is tot het sloepencentrum van de streek.

Als je door het bedrijf loopt dan zie je dat oude schepen toch altijd sterke emoties oproepen. Je ogen vliegen in de showroom al van het ene mooie exemplaar naar het andere. Zo ligt daar de recent gerestaureerde Vidici van rond een ton euros, die als verwaarloosd beestje uit België binnenkwam. Nu ligt dat prachtexemplaar strak in de lak te glimmen en vind je het jammer dat je net niet voldoende kleingeld bij je hebt. Je fantasie slaat nog veel meer op hol als je in de derde hal – naast een paar houten speedboten die in de grachtengordel geen gek figuur zouden slaan – die prachtig gerestaureerde oude houten kotter ziet liggen met zijn witte brede bies en een dekhuis met ronde voorkant met zo een charme, dat je daar als nieuwe eigenaar toch apetrots op moet kunnen varen. Wat een plaatje en wat mooi afgewerkt. Hij wordt binnenkort afgeleverd!

Of wat te denken van die klassiek gelijnde zeilboot met zijn schuine voorstev en mooie overhang. Hij staat nog in de loods op een trailer, maar als je je fantasie een beetje zijn gang laat gaan dan zie hem scheren over het Veerse meer. Scherp aan de wind met zijn neus die door een golf snijdt en hem opzij weer snel langs laat lopen om dan de volgende op te zoeken, uit te dagen en te overwinnen. Het is goed dat er mensen zijn die deze klassieke maritieme schoonheden weer nieuw leven inblazen en bewaren, zodat we er allemaal van mogen genieten.



Daarnaast heeft de firma Van der Vlies ook een eigen lijn sloepen ontwikkeld van 5.40m tot 7.00m, die speciaal ontworpen zijn voor de toch soms wel knobbelige Zeeuwse wateren en zich kenmerken door weinig buiswater. In diverse uitvoeringen, met verschillende kappen en bekledingkleuren liggen ze in de gloednieuwe showroom in Goes.

Het is echt de moeite waard om daar eens heen te gaan. Onderweg wat verse oesters te snoepen en misschien te eindigen met een pintje op de markt van Antwerpen. Als je toch niets anders te doen hebt of juist een heel mooi schip wilt scoren.

Van der Vlies Nautic

Hensonweg 10

4462 GV Goes

0113 271010

WWW.VLIESNAUTIC.NL



